

DƯỢC SƯ THẤT PHẬT CÚNG DƯỜNG NGHI QUỸ KINH BẢN TỰA KHẮC LẠI

Đại Chánh nguyên bản

Việt Dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

Kinh chép: Khi xưa Đức Phật ở tại thành Quảng Nghiêm dùng Phạm Âm nói kinh **Thất Phật Dược Sư Bản Nguyện Công Đức**. Truyền đến đời Đường nhiều người thọ trì. Vua Tây Tạng là Tạng Tạng Cang Bồ chuyển qua Tạng văn để trong nước tu tập. Đợi đến triều đại bây giờ, Vương Bôi Lặc Lạt Ma chế ra nghi quỹ cúng dường, cách thức lễ lạy tôn trọng đầy đủ, người đời sau y theo đây tu trì, trong đủ lòng thành kính, ngoài đủ cách thức; khiến hay giải thoát các khổ trong đời, mau chứng Vô Thượng Bồ Đề, thật là lợi ích vô cùng. Nhưng có thêm các phân văn của Tây Tạng, nhiều người không rõ. Sau đó, Hiền Thân Vương truyền cho Nghĩa Tân Công Công Bồ Tra Bồ Sở giải thích bản chữ Hán, văn tự đầy đủ giống như trong Kinh, trong Nguyên bản không có lời Tựa và không có cách thức an bố Đàn Pháp nghi quỹ và các bày bố phương vị các Tôn. Nay khắc lại không dám giấu, chỉ muốn cho mọi người biết. Nhân vì sức không đủ, dùng giáo pháp dạy lại từ từ. Nay gặp đại Đàn Việt Tông Chí giúp đỡ khắc lại bản Kinh này, thêm vào các nghi thức và Phật tượng ở mỗi phương vị, cùng 35 vị Phật Cứu Độ Phật Mẫu, 21 vị, cùng họa vẽ Phạn tự cho thêm phần trang trọng. Lại có đàn Việt (Dāna-pati: thí chủ) Lý Lập Viện Chánh Lang Định Quan nghe khắc bản Kinh này cũng muốn phụ giúp, được gặp duyên lành, thỏa lòng mong ước, cùng nhau thích giải ra văn Hán các phân trong kinh có danh hiệu Phật đều viết ra hai loại chữ để cùng đối chiếu, cúi mong các chùa chiền cùng các bậc tín sĩ cùng nhau tu học là đồng chí, là kẻ hiền thầy không coi nhẹ. Nên khi khắc bản Kinh này rồi không thể không nhớ đến các vị đã bỏ tiền của, công sức cùng nhau làm việc Pháp thì nên có lời Tựa này.

Nhà Thanh hiệu Đạo Quang năm Giáp Thân tháng Chạp ngày lành

Chùa Tịnh Trụ

Trụ trì: Đặc Thụ

Thạnh Kinh chùa Chân Thắng

Chưởng ấn là Lạt Ma A VƯƠNG TRÁ KẾ viết

(Hình tượng Đàn Pháp)

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智盛喇嘛哈薩德各菩薩
 希有莊嚴七勝境

श्रीसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 相好壇宇常顯明



尊嚴大喇嘛聖壽
 女林北亞正聖帝

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 此一光明普利樂

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 親見風車以致請

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 五劫降誕多感勝

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 七善遊前承飯俄

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 眾生心中虛空現

शा ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 ॐ विसंक्रान्तसमवसम
 智都祈禱麻提勒薩壽
 廣大慈口慈照誠



東北兩

妙音菩薩
 藏經成道如來
 日光遍照菩薩
 藏經成道如來
 藏經成道如來
 藏經成道如來



東方

藏經成道如來
 藏經成道如來
 藏經成道如來
 藏經成道如來
 藏經成道如來
 藏經成道如來



其上歸經權備上往八百如起矣

中央獅子寶座上安九如曼荼羅之圖本形

西方



西北隅



北方



東南隅



南方



西南隅

