

DƯỢC SƯ NHƯ LAI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ
(Một Quyển)

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BÁT
KHÔNG phụng chiếu dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Một thời Đức Phật ngự dưới cây Nhạc Âm ở **Duy Na Ly** (Vaisali) cùng với 3 vạn 6 ngàn vị Đại Bồ Tát, 8 vạn vị Tỳ Khưu, 12 vị Thần Vương với các quyến thuộc, các vị Đại Thần Vương của 8 Bộ Trời Rồng đến dự...Đức Phật ở trong Đại Chúng Hội của nhóm như vậy nói Pháp đó xong. Đại Chúng nghe xong thấy đều vui vẻ. Pháp ấy tên là KẾT NGUYỆN THẦN CHÚ. Đức Bạc Già Phạm liền nói Chú là :

“**Nam mô bạc già phật đế bệ sát xā lū lô, bệ lưu ly bát li bà hạt la xà gia, đát tha yết đa gia, a la hán đế, tam miệu tam bột đà gia. Đát diệt tha : Ân, bệ sát the bệ sát the, bệ sát xā, tam một yết đế, sa bà ha**”

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

*)NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA-GURU VAIDURYA-PRABHARĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAMBUDDHĀYA TADYATHĀ: OM_ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA SAMUDGATE_ SVĀHĀ

Nếu có người thọ trì Chân Ngôn này thì hay bút nhỏ tất cả tội nặng sinh tử của quá khứ trong thân, chẳng phải trải qua tam đồ (3 nẻo ác: Ngạ Quỷ, súc sinh, địa ngục) miễn lìa 9 hoạnh (tai nạn thành linh), vượt khỏi mọi khổ.

Căn Bản Ấn Chân Ngôn. Đặt 2 ngón trỏ bên dưới 8 ngón rồi cài chéo nhau trong lòng bàn tay. Đưa 2 ngón cái qua lại. Chú là :

“ **Ấn, chiến đà kỳ-li, sa bà ha**”

ॐ वज्रं कुरु ॐ वज्रं कुरु ॐ वज्रं कुरु

*) OM_ CANḌA AGRI_ SVĀHĀ

Tiếp kết Hộ Tán :

“ **Năng mô tát phộc bột đà năng, tát phộc nhĩ năng, ca lổ noa đát-ma ca ha la đồ me (Giữ niệm nơi Ta) câu lổ phệ nữ li-dā, nhập phộc la đát tha nga đa ma ha nại gia (Thành tựu biện tài) . Năng mô tát yết la (Quy mệnh đĩnh lễ Ta)**”

ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम् ॐ नमो सर्व बुद्धानाम्

*) NAMO SARVA BUDDHĀNĀM_ SARVA JINA KĀRUNA-ATMAKA AHĀRA TUME_ GURU-VAIDURYA-JVALA TATHĀGATA MAHĀ-NĀYA_ NAMO SKRTVĀ

DƯỢC SƯ NHƯ LAI NIỆM TỤNG NGHI QUỸ (Hết)

12/04/1998