

## DƯỢC SƯ NHƯ LAI VÀ TÁM VỊ ĐẠI BỒ TÁT

Kinh **Bản Nguyện Công Đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai** (do Ngài **Huyền Trang** dịch) có ghi:

“Lại nữa, Mạn Thù Thất Lợi ! Nếu có bốn Chúng: Bát Sô, Bát Sô Ni, Ô Ba Sách Ca, Ô Ba Tư Ca cùng với kẻ trai lành, người nữ thiện có lòng tin khác... hay thọ trì tám phần Trai Giới, hoặc trải qua một năm, hoặc là ba tháng, thọ trì chỗ học. Dùng căn lành này, nguyện sinh về chỗ của Đức Phật **Vô Lượng Thọ** (Amitāyus-buddha) tại Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây, lắng nghe Chính Pháp mà chưa được quyết định. Nếu nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn **Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai** nên lúc mạng chung thời có tám vị Bồ Tát nương Thần Thông đi đến, bày lối lối nẻo ấy. Liền ở cõi đó, tự nhiên hóa sinh trong mọi loại hoa hoa báu đủ màu sắc”.

Kinh **Thất Phật Dược Sư** (do Ngài **Nghĩa Tịnh** dịch) ghi rằng: “Có tám vị Đại Bồ Tát tên là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát”

1\_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) dịch âm là: Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi; dịch ý là **Diệu Cát Tường**. Lại có tên là Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhu Đồng Văn Thù Bồ Tát.

Tôn này đại biểu cho **Trí Đức, Tuệ Đức, Chứng Đức** của tất cả chư Phật





Chữ chủng tử là: MAM (𑖣)

Chân Ngôn là:

𑖀𑖦𑖣𑖦𑖱𑖨𑖪

**Oṃ namo maṃjuśrīya**

2\_ **Quán Thế Âm Bồ Tát** (Avalokiteśvara-bodhisatva): là vị Bồ Tát có hạnh nguyện **Đại Bi** (Mahā-kāruṇa) luôn quán sát lắng nghe âm thanh cầu cứu của chúng sinh liền hóa hiện vô số Hóa Thân đến cứu khổ.



Chữ chủng tử là SA (𑖀)

Chân Ngôn là:

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय

**Oṃ namo avalokiteśvarāya**

3\_ **Đức Đại Thế Bồ Tát** (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva): còn gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát. Tôn này dùng ánh sáng Trí Tuệ chiếu khắp tất cả khiến cho tất cả chúng sinh được sức vô thượng. Lại nữa khi Ngài bước đi thì tất cả Đại Địa ở mười phương Thế Giới đều chấn động, cho nên có tên gọi là Đại Thế Chí



Chữ chủng tử là SAH (𑖰𑖩)  
 Chân Ngôn là:  
 ॐ नमः महान्तमस्य प्रथ  
**Om namo mahā-sthāma-prāptāya**

#### 4\_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akāṣaya-matir-bodhisatva)

Vị Bồ Tát này do quán Nhân Duyên, Quả Báo của tất cả hiện tượng sự vật đều là vô tận, nên phát Tâm “**Bên trên cầu Công Đức của chư Phật không có cùng tận, bên dưới cứu độ chúng sinh không có cùng tận**”. Do vậy có tên gọi là Vô Tận Ý



Chữ chủng tử là A (𑖀)

Chân Ngôn là:

𑖀 𑖃𑖄 𑖁𑖃𑖄𑖅𑖆𑖇𑖈

Oṃ namo akṣaya-mateya

5\_ **Bảo Đàn Hoa Bồ Tát** (Ratna-maṇḍala-puṣpa-bodhisatva): còn có tên Phạn là **Ratna-dāna-puṣpa- bodhisatva** tức Bảo Thí Hoa Bồ Tát. Tôn này dùng hoa vạn hạnh gom tập Phước Báo ban bố cho khắp tất cả chúng sinh khiến cho họ tự mình tìm ra phương cách dùng Phước Báo trang nghiêm



Chữ chủng tử là RA (𑖠)  
Chân Ngôn là:  
ॐ नमो वसुधैव कुटुम्बकम्

**Oṃ namo ratna-maṇḍala-puṣpaya**

6\_ **Dược Vương Bồ Tát** (Bhaiṣajya-rāja-bodhisatva): Tôn này có Tâm Nguyên hay đem thuốc men tốt ban bố cho chúng sinh để chữa trị hai loại bệnh khổ về thân và Tâm của chúng sinh



Chữ chủng tử là BHAI (𑖧)

Chân Ngôn là:

ॐ नमो भैषज्यवज्रस्य

**Oṃ namo bhaisajya-rājāya**





8 **Di Lạc Bồ Tát** (Maitreya-bodhisatva) dịch âm Hán Việt là Di Đê Lê, Mai Đê Lê, Mê Đê Lê, Mai Đát Lê, Mối Đát Lý, Mai Đát Lê Dược, Muội Đát Lý Duệ... là họ của Bồ Tát, nghĩa là **Từ Thi**, còn tên của Ngài là **A Dật Đa** (Ajita) nghĩa là **Vô Năng Thắng**.

Bồ Tát Di Lạc có hiệu là **Từ Thi**, tên hiệu đó xác lập căn bản tối hậu là **Bản Nguyện Sở Hạnh** của Ngài. Ngay trên Duyên Khởi, đời đời kiếp kiếp Ngài đều tu tập **Tam Muội Từ Tâm** (Maitra-citta-samādhī), thực hiện **Từ Hạnh** (Maitra-caryā) để cứu độ chúng sinh. Đức đặc biệt của Di Lạc là sau khi bứt trừ sự thống khổ của các chúng sinh, liền tiến thêm một bước là ban cho chúng sinh niềm vui của Pháp (Pháp Lạc)



Chữ chủng tử là MAI (𑖦)

Chân Ngôn là:

𑖀 𑖦 𑖠 𑖡 𑖢 𑖣

**Oṃ namo maitreyāya**

Tôn tượng của Đức Phật Dược Sư với tám vị Đại Bồ Tát là:

