

NGHI THỨC QUẢN TƯỚNG VÀ TRÌ NIỆM LIÊN HOA BÁCH TỰ MINH

Hành Giả tắm gội sạch sẽ, mặc áo mới sạch, đối trước Tượng Bản Tôn, gieo năm vóc sát đất, phát Tâm ân trọng đỉnh lễ tất cả Như Lai với các Bồ Tát. Hành Giả liền ngồi Kiết Già quán tưởng chư Phật ở ngay trước mắt, sau đó chí thành sám hối tất cả tội lỗi và bạch rằng:

“Con (Họ tên... Pháp Danh...) đã luân hồi từ vô thủy cho đến ngày nay, từng tạo ra vô lượng vô biên tội lỗi mà chẳng tự biết. Hoặc tự mình làm, hoặc dạy người làm, chỉ biết tùy vui theo sự KIẾN TÁC . Ngày nay con xin sám hối chẳng dám làm nữa. Nguyên xin chư Phật từ bi nhiếp thọ khiến cho tội chướng của con mau được tiêu diệt” (3 lần)

Tiếp, nên tự thọ Tam Quy và bạch rằng :

“Xin chư Phật Bồ Tát xót thương, giúp đỡ cho con. Con (Họ tên... Pháp Danh....) bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến lúc được ngồi ở Đạo Trường Bồ Đề. Con xin quy y Ba Thân Vô Thượng của Như Lai. Con xin quy y Pháp Tạng Đại Thừa Phương Quảng. Con xin quy y các Chúng Bồ Tát của Tăng Già” (3 lần)

Hành Giả lại bạch tiếp :

“Con (Họ tên.. Pháp Danh...) quy y Phật xong, quy y Pháp xong, quy y Tăng xong. Từ nay trở về sau cho đến khi thành Phật. Con chẳng quy y hàng Nhị Thừa và nhóm Ngoại Đạo. Nguyên xin chư Phật từ bi nhiếp thọ” (3 lần)

Tiếp phát thệ xả thân cúng dường là :

“Nguyên xin chư Phật Bồ Tát xót thương nhiếp thọ cho con. Từ nay trở đi cho đến khi thành Phật. Con thường xả thân cúng dường tất cả Như Lai với các Bồ Tát. Nguyên xin Từ Bi xót thương gia hộ” (3 lần)

Tiếp chân thành phát Tâm Bồ Đề là :

“Con (Họ tên... Pháp Danh...) từ hôm nay trở đi cho đến khi thành Chính Đẳng Chính Giác. Con thề phát Tâm Bồ Đề, thệ nguyện cứu độ vô lượng vô biên chúng Hữu Tình , khiến cho tất cả đều được giải thoát như con không khác. Nguyên xin chư Phật Bồ Tát từ bi chứng tri và khuyến tấn cho con mau viên mãn lời thệ nguyện” (3 lần)

Tiếp theo là sự Thiên Định trên thực thân. Điều này bắt đầu bằng việc tinh lọc thiên định trong TÍNH KHÔNG (Śūnyatā) nhờ sự trợ giúp của Thần Chú TỰ TÍNH (Svabhāva-mantra)

OM ĀḤ HŪM (3 lần)

OM SVABHĀVA ŚUDDHA SARVA DHARMA SVABHĀVA ŚUDDHA-UHAM (3 lần)

Hành Giả quán tưởng tất cả các Pháp và sự tồn tại của Bản Ngã đều trống rỗng và tan thành TÍNH KHÔNG. Từ khoảng không của sự trống rỗng mênh mêng này xuất hiện chữ PAM (𑖓_ Chúng Tự biểu thị cho Đệ Nhất Nghĩa Vô Nhiễm) màu trắng tinh. Chữ PAM biến thành hoa sen màu trắng tinh, trên hoa sen này có chữ ĀḤ (𑖀_ Chúng Tự biểu thị cho Ngũ Giác Ngộ là nguyên lý bao quát tất cả nghĩa của Chú Thuật hay âm thanh sáng tạo) màu trắng. Chữ ĀḤ biến thành vành trắng tròn trịa, bên trong vành trắng có chứa chữ HRĪḤ (𑖕_ Chúng Tự biểu thị cho năng khiếu nội quán trực giác với trí phân tích cùng tột của Diệu Quán Sát Trí) màu trắng. Chữ HRĪḤ tỏa ra ánh sáng tạo thành các lễ vật dâng lên Đức Thế Tôn và tạo ra mọi điều tốt lành cho các loài Hữu Tình, sau đó ánh sáng quay trở về nhập vào chữ HRĪḤH. Liên đó, chữ HRĪḤ biến thành Đức Quán Tự Tại Bồ Tát có thân hình màu trắng với đầy đủ mọi tướng tốt đẹp, ngồi trên tòa sen trắng, tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết Khai Hoa Diệp Ấn.



Từ chữ HRĪḤ (ॐ) trong vành trăng trên trái tim của Ngài phát ra những tia sáng rực rỡ thỉnh mời các Bạc Trí Giả (Jñāna-satva) giống hệt như Ngài. Hành Giả chí thành vận Tâm, tưởng dâng các vật cúng dường đến cho các Vị ấy.

OM_ ARGHAM (Nước uống) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ PĀDYAM (Nước rửa chân) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ PUṢPE (Bông hoa) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ DHUPE (Trầm Hương) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ ĀLOKA (Đèn Nến) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ GANDHE (Hương đốt, dầu thơm) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ NAIVIDYE (Thực Phẩm) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 OM_ ŚABDA (Âm Thanh, kỹ nhạc) PRATĪCCHĀYA_ SVĀHĀ
 JAḤ HŪM VAM HOḤ

Sau đó, các Vị được câu triệu hòa nhập thành một Thể với Đức Quán Tự Tại Bồ Tát.

Từ chữ HRĪḤ trong trái tim của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát lại phát ra ánh sáng triệu thỉnh chư Tôn đến Quán Đỉnh. Hành Giả liền khẩn cầu rằng :

“Hỡi chư Như Lai! Xin hãy quán đỉnh cho con!”

Chư Phật hài lòng ban Pháp Quán Đỉnh. Các Vị Phật Mẫu cầm bình báu rưới nước Cam Lộ Trí Giác và đọc kệ rằng :

*“Giống như lúc Phật đản sinh
 Chư Thiên hóa hiện xối nước tắm
 Nay chúng ta cũng tắm cho con
 Bằng nước Cam Lộ quán đỉnh bí mật “*

OM_ SARVA TATHĀGATA-ABHIṢEKATA-SAMAYA ŚRĪYA_ HŪM

Đọc Kệ này xong, chư Vị rưới nước Cam Lộ Trí Giác lên toàn thân của Đức Quán Tụ Tại Bồ Tát, phần nước dư thừa quyện trên đỉnh đầu biến thành hình tướng Đức Phật A Di Đà ngồi Kiết Già trên tòa sen báu, hai tay kết Định Ấn và ngự trên đỉnh đầu của Bồ Tát Quán Tụ Tại.

Hành Giả thành Tâm vận tưởng cúng dường đến tất cả chư Phật
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA
ARGHAṂ PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA
PĀDYAṂ PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA PUṢPE
PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA DHUPE
PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA
ĀLOKA PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA
GANDHE PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA
NAIVIDYE PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM SARVA TATHĀGATA ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA ŚABDA
PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ

Hành Giả lại khẩn cầu :

“Bạch Đức Thế Tôn Quán Tụ Tại! Xin hãy giúp cho con tẩy trừ được hết thảy hạt giống về nghiệp ác, phiền não chướng, sở tri chướng cùng với tội Phạm Giới do con và chúng sinh gây ra”

Thỉnh nguyện xong, ánh hào quang phát ra từ chữ HRĪḤ trong tim Đức Quán Tụ Tại Bồ Tát chiếu chạm đến các Hữu Tình , tñnh trừ các tội gây ra bởi nghiệp ác, các chướng và tội hủy phạm Giới Cấm. Hào quang lại chiếu đến chư Phật Bồ Tát ở 10 phương tạo thành các phẩm vật dâng cúng các Ngài

OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA ARGHAṂ PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA PĀDYAṂ PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA PUṢPE PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA DHUPE PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA ĀLOKA PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA GANDHE PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA NAIVIDYE PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ
OM ĀRYA-LOKEŚVARA SAPARIVĀRA ŚABDA PRATĪCCHA HŪM SVĀHĀ

Các năng lực tác Pháp do **thân, khẩu, ý** của các Ngài tạo thành sự gia trì chúc phước rồi biến thành ánh sáng quay về chữ HRĪḤ nơi trái tim của Bồ Tát Quán Tụ Tại.

*Hãy độ trì, khuyến tấn cho con
Nhất là Đấng Đại Bi Quán Tự Tại
Bậc Đạo Sư của các chúng sinh
Xin hãy làm chỗ nương tựa của chúng con”
Đức Quán Tự Tại Bồ Tát đáp rằng:*

“Này kẻ trai lành! (Người nữ thiện) các nghiệp chướng xấu ác và sự phạm Giới của con đã được thanh tịnh “

Nói xong, Ngài biến thành chữ HRĪḤ. Chữ HRĪḤ tan thành ánh sáng chiếu vào đầu Hành Giả, đi qua đỉnh môn đến trái tim Hành Giả và khiến cho thân, khẩu, ý của Hành Giả trở thành một với thân, khẩu, ý của Ngài.

Cuối buổi Thiên Định, Hành Giả chí thành hồi hướng

“Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Quán Tự Tại Bồ Tát

Nam mô Thập Phương thường trụ chư vị Hộ Pháp

Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui

Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não

Nguyện cho tất cả chúng sinh sớm khởi Từ Bi

Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng chứng Bồ Đề“

Sau đó, Hành Giả xả bỏ và hoàn tất buổi công phu

16/5/1998

